

Werkvorm: bouwstenen

Stenen hebben hun verhaal

In het verhaal van deze maand vraagt Franciscus stenen om het kerkje van San Damiano te herstellen. Stenen dragen een symboliek in zich. Niet per se vanwege het materiaal, maar de vorm of kleur kan betekenis voor ons hebben. Stenen zijn er in alle soorten en maten. Veel mensen denken direct aan edelstenen, met de meest mooie kleuren en vormen, ieder met een eigen betekenis.

Een ander soort stenen zijn kiezels. Kiezels zijn gevormd door de omstandigheden en door het gebruik. Veel stenen hebben al een hele reis door de tijd en het landschap afgelegd. Stenen kunnen helpen om los te komen van gedachten of woorden en om op een andere manier je verhaal te vertellen.

a. **Wat is mijn verhaal:** Zoek van tevoren stenen uit. Leg ze neer zodat de aanwezigen eruit kunnen kiezen. Welke steen kies je? Wat zegt die steen over je leven?

b. **Bouwstenen voor de samenleving:** Zoek stenen uit die ongeveer een gelijke grootte of afmeting hebben. Laat iedereen deze stenen versieren met de vraag: wat is voor jou bouwen aan een goede samenleving? Hiervoor kunnen ze verf, stiften, afbeelden of krantenkoppen etc. gebruiken. Leg ter afronding de stenen willekeurig neer op de tafel. Laat ieder één steen rapen en vertellen wat hun raakt.

