



BEELD: FRATE VENTO VAN F. BACCI BIJ SAN DAMIANO

Broeder wind

„Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.”

HET ZONNELIED

Franciscus is als een kind van de wind, m.a.w. hij leerde te leven van de wind en stond open voor de ontmoeting met de Allerhoogste. Het is een openstaan voor een kracht die geen heilige huisjes duldt en alle scheidsmuren omver blaast. Want het is de adem van God die plant en die uitrukt, die bouwt en weer afbreekt. Wie zich met zo'n sfeer verwant voelt staat innerlijk open voor vernieuwingen.

- Leef jij als een kind van de wind?
- Hoe ga jij om met vernieuwingen, een frisse wind?
- De wind en het weer zijn de laatste natuurverschijnselen die zich nog volledig aan de beheersing door de mens onttrekken. Weer en wind beïnvloedt onze stemming, ook zonder dat we ons daarvan altijd bewust zijn.
- Wat betekent wind voor jou? Als drager, verspreider van leven? Of als verwoestende of spirituele kracht?



BEELD: FRATE VENTO VAN F. BACCI BIJ SAN DAMIANO

Broeder wind

„Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.”

HET ZONNELIED

Franciscus is als een kind van de wind, m.a.w. hij leerde te leven van de wind en stond open voor de ontmoeting met de Allerhoogste. Het is een openstaan voor een kracht die geen heilige huisjes duldt en alle scheidsmuren omver blaast. Want het is de adem van God die plant en die uitrukt, die bouwt en weer afbreekt. Wie zich met zo'n sfeer verwant voelt staat innerlijk open voor vernieuwingen.

- Leef jij als een kind van de wind?
- Hoe ga jij om met vernieuwingen, een frisse wind?
- De wind en het weer zijn de laatste natuurverschijnselen die zich nog volledig aan de beheersing door de mens onttrekken. Weer en wind beïnvloedt onze stemming, ook zonder dat we ons daarvan altijd bewust zijn.
- Wat betekent wind voor jou? Als drager, verspreider van leven? Of als verwoestende of spirituele kracht?