

*Enthousiaste reacties ontvang ik uit de wijk n.a.v. de door jullie gemaakte en gevulde rugzakjes (voor hen die niet op zomervakantie gaan) en het uitje naar het Watermuseum.*

*Vanavond loop ik een jongen en zijn moeder tegen het lijf op de Hommelseweg. "Kijk eens wat ik gekocht heb" roept hij. Hij laat een mooie Ninja Turtle zien. Zijn moeder vertelt dat haar zoon meteen naar Bart Smits wilde om een cadeau te kopen van de cadeaubon die hij in zijn rugzakje vond. Zowel moeder als zoon stralen. Even later roept een ander kind vanaf de St.Janskerk mijn naam. "bedankt nog hè, voor de cadeautjes." Verder op loop ik twee franciscaanse rugzakjes tegen het lijf, de jongens hebben de rugzakjes om. Samen gaan ze naar het zwembad. Hun zwembroek zit in hun nieuwe rugzak, samen met het beachballsetje. "Meester, meester" roept een meisje: wanneer gaan we weer vissen in het watermuseum? Mijn moeder wil dan ook mee."*

*Een meisje zit snoepend te stoepkrijten en zwaait blij. Het lijkt haast wel of de rugzakjes en inhoud overal in de wijk tegenwoordig zijn. Twee moeders en een oma vragen mij of ze de volgende keer ook mee mogen met hun blagen. Op uitje. "Mijn dochter was helemaal vol van verhalen over het museum. Dat bellenblaas-hoepel ding, prachtig vond ze het. En dan die kleine visjes en het waterspelen", smst een moeder. "Wanneer ze weer gaan..." Een moeder die meeding als begeleider belt met te zeggen dat ze het zo leuk vindt voor haar dochter dat ze weer twee nieuwe vriendinnetjes heeft sinds het museumbezoek.*