

18 SEPTEMBER T/M
4 OKTOBER 2021



‘Ga krijten!’



FRANCISCAANSE GIDEONSBENDE
OVER VREDE EN BUITENSLUITEN



18 SEPTEMBER T/M
4 OKTOBER 2021



‘Ga krijten!’



FRANCISCAANSE GIDEONSBENDE
OVER VREDE EN BUITENSLUITEN





De Franciscaanse Gideonsbende roept op: 'Ga krijten!'

'VREDE EN ALLE GOEDS'

'Vrede en alle goeds' wordt vaak door franciscaans geïnspireerde mensen gebruikt. Deze wens, waarin uiting gegeven wordt aan het diep menselijke verlangen naar een wereld van vrede, is een wens van ons allemaal.



GA KRIJTEN!

Iedereen kent het gevoel dat je er soms niet bij hoort, om te worden buitengesloten. Sommige mensen ervaren dat ze niet gezien of gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Dat heeft verstrekende gevolgen op korte en langere termijn.

De Franciscaanse Gideonsbende nodigt je uit om je boodschap van vrede te krijten. Krijten betekent 'luid schreeuwen'. Op deze manier vragen we 'stil en als kinderen' aandacht voor het onrecht van buitensluiten of uitsluiten.

Voel je weer als een kind en ga krijten. Het is een schreeuw om aandacht voor het buitensluiten van mensen in alle lagen van de samenleving.

Kijk voor meer acties en informatie rond de vredesweek op www.vredesweek.nl

ACTIE

- 1 Krijt je boodschap van vrede.
- 2 Maak een tekening en plaats daarin jezelf.

Maak er een foto van en stuur deze op naar de Franciscaanse Beweging: info@franciscaansebeweging.nl of via onze Instagram of Facebookpagina.

TIPS

- * Zoek uit of krijten is toegestaan in jouw gemeente
- * Kies een zonnige dag uit
- * Check of je duurzame krijtjes gebruikt
- * Gebruik tape voor rechte lijnen
- * Dip je krijtjes in het water voor een donkere kleur



De Franciscaanse Gideonsbende roept op: 'Ga krijten!'

'VREDE EN ALLE GOEDS'

'Vrede en alle goeds' wordt vaak door franciscaans geïnspireerde mensen gebruikt. Deze wens, waarin uiting gegeven wordt aan het diep menselijke verlangen naar een wereld van vrede, is een wens van ons allemaal.



GA KRIJTEN!

Iedereen kent het gevoel dat je er soms niet bij hoort, om te worden buitengesloten. Sommige mensen ervaren dat ze niet gezien of gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Dat heeft verstrekende gevolgen op korte en langere termijn.

De Franciscaanse Gideonsbende nodigt je uit om je boodschap van vrede te krijten. Krijten betekent 'luid schreeuwen'. Op deze manier vragen we 'stil en als kinderen' aandacht voor het onrecht van buitensluiten of uitsluiten.

Voel je weer als een kind en ga krijten. Het is een schreeuw om aandacht voor het buitensluiten van mensen in alle lagen van de samenleving.

Kijk voor meer acties en informatie rond de vredesweek op www.vredesweek.nl

ACTIE

- 1 Krijt je boodschap van vrede.
- 2 Maak een tekening en plaats daarin jezelf.

Maak er een foto van en stuur deze op naar de Franciscaanse Beweging: info@franciscaansebeweging.nl of via onze Instagram of Facebookpagina.

TIPS

- * Zoek uit of krijten is toegestaan in jouw gemeente
- * Kies een zonnige dag uit
- * Check of je duurzame krijtjes gebruikt
- * Gebruik tape voor rechte lijnen
- * Dip je krijtjes in het water voor een donkere kleur

